

Binnenkijken bij...



De wurgboom

Marco Adriaens en Michèl Dols

Jongens in Stein, heren in Dilsen-Stokkem

Een luxe bungalow met een interieur dat zowel eigentijds als charmant genoemd kan worden. Zeeën aan buitenruimte voor lange zomeravonden met vrienden op het moderne terras. En rust, veel rust. De ideale combinatie voor een fijn thuis, vinden Marco Adriaens en Michèl Dols. Zes jaar geleden kochten zij hun droomhuis in een rustige wijk in het Belgische Dilsen-Stokkem, nabij de Grensmaas. Met het juiste meubilair en een nieuwe sanitaire inrichting is het huis nu helemaal naar hun smaak. Maar wensen houdt het stel altijd. “Een huis is nooit helemaal af.”



Het eerste wat opvalt als je de bungalow van het Nederlands-Limburgse koppel binnenkomt, is het indrukwekkende houten kunstwerk in de ruime entree. Dat is althans de interpretatie van een leek. “Het is een wurgboom”, vertelt Michèl lachend. “Deze boom groeit om een andere boom heen, die daarna afsterft. Dit is wat er overblijft.” Michèl kan het weten. Twee jaar geleden begon hij zijn eigen bloemen- en cadeauzaak in Stein. Dag in, dag uit is hij met bloemen bezig. “Dit stuk past goed bij de inrichting van ons huis, strakke vormen maar toch apart. Ik vind het leuk iets van mijn vak terug te laten komen in huis. Er staan vaak stukken die ik ook in de zaak verkoop, zoals bundels. Dat zijn bloemstukken die met linten bij elkaar worden gehouden, mijn specialiteit. In mijn zaak vind je iets voor elk budget. Je moet jezelf en anderen af en

toe durven verwennen, dat maakt het leven aangenaam. Vandaar dat ik mijn zaak de naam Lieve Lust gegeven heb. Lust is een van de zeven zondes, maar wel een fijne.”

LOUNGEN OP SWAROVSKI

Vlakbij de woonkamer staat een prachtige zwarte piano. De natuurstenen vloer en het lage plafond zorgen voor de juiste akoestiek als Michèls partner Marco de toetsen beroert. Meestal speelt hij op een rustige zondagmiddag. Hij achter de piano, Michèl met een glaasje wijn op de knalrode loungebank. Dit meubelstuk valt niet te missen wanneer je het huis bezoekt. Ze vonden de bank bij een meubelzaak in Beek en waren op slag verliefd. Marco: “Hij zit heerlijk, hoewel je er nog beter op kunt liggen. Waar normaal gesproken knopen zitten, zoals bij een

Chesterfieldbank, zijn hier Swarovski-stenen gebruikt. Dat maakt deze bank een echte eyecatcher.” De bank gaf zelfs aanleiding om het gehele interieur aan te passen. “In de eerste jaren dat we hier woonden, was de inrichting erg strak en modern”, vertelt Marco. “Nu hebben we veel meubelstukken in barokstijl, dat geeft het interieur de warme uitstraling die het in onze ogen nodig had.”

DINEREN IN STIJL

Op naar de eetkamer. Ook hier zien we de barokstijl terug, dit keer in de eetkamerstoelen. De riante eettafel is modern en vormt de centrale plek in huis als vrienden en familie over de vloer komen. Marco: “We houden allebei van koken en staan graag samen in de keuken om voor gasten een uitgebreid diner samen te stellen. Op stap

gaan we steeds minder. We voelen ons hier zo happy dat die behoefte langzaam naar de achtergrond verdwijnt.” “De omgeving waarin het huis staat, speelt hierin ook een rol”, vult Michèl zijn partner aan. Dilsen-Stokkem ligt op steenworp afstand van Nederland, maar de cultuur is heel anders. “Mensen houden meer afstand en zijn beleefder. De koffiecultuur die we in Nederland kennen, waarbij iedereen te pas en te onpas bij elkaar over de vloer komt, hebben we hier niet. Iedereen leeft zijn eigen leven maar als je elkaar nodig hebt, zijn we er wel voor elkaar. We hebben allebei een druk leven met veel sociale contacten, thuis is van ons.”

BEKENDE BUREN

Ook Marco heeft een eigen zaak. Al vijftien jaar runt hij



de luxe kapsalon The Lounge in Stein. De salon kent een breed publiek met klanten van jong tot oud. Mensen met een goed gevoel over zichzelf de deur uit laten gaan, is de kern van zijn bedrijfsfilosofie. "In dit vak kun je echt iets betekenen voor mensen, het is heel tastbaar", vertelt Marco. Hoewel hij lange dagen maakt en veel van huis is, heeft hij niet het gevoel dat hij constant aan het werk is. Dat is ook niet vreemd, als je bedenkt dat Michèls zaak in het pand ernaast huist. Ze lopen vaak bij elkaar binnen om bij te kletsen. Zelfs mopshond Djo gaat mee naar de zaak. In Stein zijn de twee dan ook een bekende verschijning. "We worden vaak gekscherend 'de jongens' genoemd."

Zondag is relaxdag in huize Adriaens-Dols. Lekker bubbelen in de jacuzzi met een wijntje of genieten van de weldaad die de stortdouche biedt. Het kan allemaal in de moderne en luxe badkamer die het stel afgelopen winter liet plaatsen. Door het gebruik van natuurtinten in de betegeling, radiatoren en accessoires straalt de badkamer

een serene rust uit. Toch oogt de ruimte tegelijkertijd modern en strak. Hiervoor zorgt de grote glaswand die de riante douche van de rest scheidt. Deze badkamer is zeker een plek om helemaal tot jezelf te komen en het stel is er met recht trots op. "Het is precies geworden zoals we voor ogen hadden. Er is geen ontwerper aan te pas gekomen, we hebben alles zelf bedacht."

EEN MOOI SPROOKJE

Hoeveel Marco en Michèl ook genieten van hun huis en interieur, liever nog vertoeven ze buiten. Het terras biedt ruimte aan een dozijn vrienden en de grote rotan loungeset nodigt uit voor een kopje koffie en een goed boek. Hier haalt het stel graag herinneringen op, zoals aan het feest dat zij een tijdje geleden hielden. "We zijn afgelopen zomer getrouwd", verklaart Marco met een stralende glimlach. "Het feest voor vrienden en relaties hielden we hier in huis. Honderd man liepen in en uit, iedereen vond zijn favoriete plek in huis voor een hapje en drankje. In één

woord geweldig." Een blijvende herinnering, voor altijd verbonden aan deze plek. Deze prachtige woning vormt in ieder geval een goede basis voor een lang en gelukkig leven samen. ■

*Tekst: Marlieke van Rens
Fotografie: Twan Wiermans*



Minispa binnen handbereik

